

Worden zoals je Bedoeld bent te zijn.

Zielscoaching door Sjamanisme en Esoterie.
(Elementen, kennis, oefeningen, gebruiken,
uit een universele oeroude Wijsheidsleer,
die zich in zovele vormen en kleuren uitdrukt.)

Als Daniella van Oosterhout, geboren 14 Mei 1952,
geef ik Begeleiding in transformatieprocessen en Ascensie.
Als docente bij de Poort en vanuit activiteiten “ in eigen beheer”, zoals dat in de Poort
genoemd wordt.
Vanuit mijn onderneming Wacici Innerfire.

En dat doe ik met liefde.
En op diverse locaties,
Ook nog life in Appingedam.
Met inachtnaam van de veiligheid.

www.wacici-innerfire.com



Lockdown.
Zoals het was hield plotseling en heel onverwachts al het vertrouwde op!
Overall ter wereld ging het leven op slot.
Met alle gevolgen vandien.

Out of the comfortzone!
Daar staan we nu.
Allemaal in hetzelfde schuitje.
Vanuit onze schijnbare verschillen.
Zoals Mieke Vulink dit omschrijft in haar Lichtcirkel:

“In de huidige chaos van de wereld waarin we nu leven, alle verschillende waarheden, zinnige en onzinnige verklaringen over het Corona-virus, de reacties, emoties en collectieve

angstvelden die soms als woeste zeeën heftig heen en weer golven; dit alles draagt bij om ons bij de diepste overgave en vrede te brengen die we alleen heel diep in onszelf zullen vinden.

Niet mijn wil, maar de Goddelijke Wil geschiede.”

Wijze Woorden uit haar helende en inspirerende Lichtcirkel waar je je nog altijd voor kunt aanmelden.

www.miekevulink.nl

Dat alles inspireert mij tot het volgende:

Mens durf te leven!

Ondanks leed, pijn, angst
Of misschien juist wel daardoor
zie ik n grote kans om het allemaal anders te gaan doen.
Leven.

Beter en gezonder voor ons lichaam en onze geest,
Door te “worden zoals wij bedoeld zijn”, onze essentie.
Onze natuur, verbonden met de natuur, in alles..
In onze authentieke kracht te staan.



Vele theorieën, daardoor ontstane wrijvingen, meningsverschillen.
De oorzaken. Oplossingen.

Dat roept bij mij en bij velen nu de volgende gedachten op.

Kunnen we ons niet beter verenigen.
Ligt niet daar onze kracht.
In Verbinding.
Leidt isolement niet tot ontkrachting. Angst.
Is juist dat mogelijk beoogd door niet zo welwillende krachten,
Verzwakking van ons immuunsysteem, met direct ook nog verplichte vaccinatie.
en zo ja
hoe verhoudt je dan jezelf dáártoe.

In alle situaties en gevallen.
Wat is er nodig nu.

De antwoorden bevinden zich in de wijsheid, in de Kracht, die individueel door ons
heenstroomt
En ons allemaal verbindt, in de eeuwige Bron,
verbinding met alles wat was, is, en ooit zal zijn.
in alle veelheid van vormen.
De sleutel, die er wordt aangereikt om door de Poort te gaan.

Dat bewustzijn en die ervaring geeft mij steeds mijn inspiratie.
Ze geeft mij vleugels
Laat mij leren van mijn fouten en houdt mij in voortdurende ontwikkeling.

Van Lijden naar Geluk.
(Van overleven naar Leven)

Zo gaat mijn komende digitale workshop heten maar ik moet nog uitzoeken hoe ik dit
technisch kan aanpakken.

In deze workshop wil ik graag eenvoudige hulpmiddelen aanbieden om jou te begeleiden en
die zachtkrachtige verbinding in jou wakker te maken.
Begeleide meditaties.
Misschien ook wel dagelijks of regelmatig voor bemoediging te zorgen.
Blogs te schrijven op mijn website?
Ik zoek naar vormen.
Manieren om te zorgen voor weerbaarheid, verbondenheid en vertrouwen.
Ook in deze tijd.

De innerlijke eeuwige vlam in jouzelf.
De vlam van Goddelijke Liefde, Wijsheid en Kracht

In mijn ogen zijn we op weg naar een wereld die veel beter kan
Dan ze ooit geweest is.
Kijk maar naar het goede wat deze schijnbaar vreselijke situatie óók met zich meebrengt,
Naar alle kansen
En naar jouw eigen creativiteit
en innerlijk vuur.

En de mogelijkheid en de ruimte voor jouw eigen natuur

Hoe kan jij bijdragen?
Eigen wijze en wijsheid
Verbinding...
Mens, durf te leven.
Los te laten
En opnieuw te beginnen.

Wederopstanding
Pasen 2020



Ook al voelt dat pijnlijk en angstig,
Het geeft ook nieuwe mogelijkheden.

Ik wens je alle Go(e)ds!
En vooral veel vertrouwen.
Dat alle duister (in onszelf in het klein, en in het groot daarbuiten)
Dat alles verlicht mag worden in Liefde,



Daniella