

Commentaar van deelnemers aan de Kabbala studiegroep in de Poort
n.a.v. het artikel De Vrede:

1 mei 2020

Ik knipte een tijdje geleden een tekst uit de krant "*de vraag is: hoe willen we samenleven op deze ene planeet?*"

Dit was voor ik met de kabbala in aanraking kwam. Door het artikel ***The Peace*** te bestuderen werd ik me ervan bewust dat er pas vrede kan zijn op aarde als wij (ik) vrede in onszelf bereiken en dat de planeet lijdt doordat dat wij (ik) veel meer nemen dan geven met de Schepper in gedachte. Wij kopen alles uit de winkel op de pof, zonder ons daar van bewust te zijn. Het vat geven is niet in balans met het vat ontvangen.

Dus het antwoord op de vraag die ik uitknipte beweegt in deze richting.

Annemieke

In deze tijd van corona, welke door velen wordt bestempeld als een vreselijke tijd, zou het ook een opening kunnen zijn naar een "natuurlijke" wereld. Nog geen half jaar geleden werden er nog groeperingen tegenover elkaar geplaatst met de vraag wie of wat de schuld heeft van de klimaatcrisis.

Die discussie wordt is nu even naar de achtergrond gedreven. We hebben nu een gezamenlijke "vijand", nog afgezien van de vraag wie de rol van "veroorzaker" krijgt toebedeeld.

Maar of je het nu hebt over oorlogen welke tussen volkeren zijn en worden gevoerd, of een grote ziekte die af en toe de kop opsteekt, ze zijn in mijn beleving allemaal het gevolg van dat de mens de natuurwetten niet respecteert.

Of je het nu hebt over het communisme of kapitalisme, het wordt veelal geleefd vanuit het principe van na mij de Zondvloed.

Jarenlang heeft de mens in zijn algemeenheid gedacht zich boven de Natuur te mogen stellen, oftewel er de baas over te mogen en kunnen spelen.

Het vrijemarkt denken was de heilige Graal. Die zou het allemaal wel regelen.

Sindsdien zijn het aantal miljonnairs fors gegroeid, evenals het aantal mensen welke gebruik moeten maken van de voedselbank.

De kloof tussen arm en rijk is dus vergroot sinds de jaren 90 van de vorige eeuw en de welvaart was en is er dus niet voor iedereen.

Dit lijken mij geen uitingen van ontvangen om te geven voor de Schepper.

In Nederland zijn er nu al luide oproepen dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft met de beperkingen. “Men“ wil blijkbaar zo snel mogelijk terug naar het oude leven, om over een tijd zich wederom te verbazen over de volgende crisis of pandemie.

De kans op een nieuwe inrichting van de maatschappij is er nog steeds. Leven van lokale producten en dieren, waardoor er minder dieren en voedsel hoeven worden getransporteerd. Ook de mens kan minder gaat reizen of in elk geval schoner. Consuminderen i.p.v. consumeren.

Zo krijgen we een leefbaarder milieu en wellicht een tevredener Schepper.

Wat wil een mens nog meer.

Udo Douma